



Nijkerk, november 2015

Daar is ie weer.. de nieuwsbrief van Batashi. Het lesprogramma van 2015 nadert z'n afronding. Sumita en haar team zijn druk bezig met de lessen. De eindbijeenkomsten worden deze en volgende maand georganiseerd omdat voor een aantal klassen de eindexamens beginnen. Van de zeepfabrikant ACI hebben we opnieuw zeep mogen ontvangen om uit te delen aan de deelnemers tijdens deze bijeenkomsten. Dat betekent dat ongeveer 360 vooral meisjes en jonge vrouwen weer geschoold zijn. En dat betekent weer 360 families en nog eens 360 toekomstige families.



Onze gedachten gaan inmiddels ook al uit naar het programma van 2016. De scholen hebben Sumita en haar team al gevraagd voor komend jaar. We willen daarom op dezelfde voet - met dezelfde scholen - verder gaan. Lange adem, klein blijven en iedere keer weer iets nieuws proberen, zijn de leidende gedachten. Er is ook een uitdaging; de wisselkoers van de taka is ongunstig en het geld voor wandelen voor water komt pas in 2016. Hierdoor is er een tekort ontstaan. Hierover meer op de volgende bladzijde en natuurlijk nog meer groot en klein nieuws!

Bijeenkomst Scheveningen-19 juni 2015

A call for Action: Menstrual Hygiene management and the Sustainable Development Goals.

Dieuke is bij deze bijeenkomst in Scheveningen geweest. Een van de zeilboten van de Volvo Ocean Race wordt gesponsord door het bedrijf van o.a. Libresse. De zeilsters willen aandacht voor het taboe rondom menstruatie vragen. Daarom was er samen met o.a. Ministerie van Buitenlandse Zaken deze netwerkbijeenkomst georganiseerd. Hoe kunnen bedrijven, NGO's en overheid nog beter samenwerken om thema menstruatie uit de taboe sfeer te halen? Wist je dat veel meisjes één week school per maand missen omdat ze ongesteld worden en naar huis gestuurd worden? Of stel je eens voor als alle vrouwen in Bangladesh maandverband gaat gebruiken; wat een markt aandeel? Maar ook wat doe je met al dat afval? Dieuke heeft interessant voorlichting materiaal meegenomen wat is ontwikkeld door de VN en in India is uitgeprobeerd. Hierbij hoort een eed en kadootjes; een armband met 28 kralen waar 5 rood van waren. We hebben een aantal armbandjes en de bruikbare engelstalige informatie door gestuurd naar Sumita.



Als Bestuur van Batashi hebben wij ook de eed afgelegd.

The Pledge for girls and women:

I will break the silence on menstruation,
I will not feel shy,
I will take pride,
I will spread the word outside and inside the home.



Anoniem Bellen - Uit het half jaar verslag

Sumita schreef in haar half jaar verslag een interessant stukje over "anoniem bellen". Zij en de andere teamleden krijgen steeds vaker jonge vrouwen/ meisjes aan de lijn die hun anoniem bellen. Ze stellen dan allerlei vragen over problemen die ze ondervinden tijdens de menstruatie. Van de jonge vrouwen van het vrouwen centrum komen er vragen over wat de juiste procedure is om te scheiden, vragen rondom de bruidschat, wat ze moeten doen als hun man aan de drugs is etc. Vaak blijken het oud studenten te zijn die een cursus hebben gevolgd. We hebben Sumita gevraagd om eens bij te houden hoe vaak ze worden gebeld. Wie weet is dit het begin van een anoniem bellijn in Dhaka.



Tijdelijk financieel te kort - Wandelen voor Water

Eerder dit jaar lieten we weten dat we via de Rotary met Wandelen voor Water meededen. Deze steun is erg welkom! Nu is als een vervolgstap door de Rotary Bergpoort Wageningen het initiatief genomen om een soort 'verdubbelaar' in te zetten: door het initiatief van Batashi samen met het project in Khulna van Woord en Daad (wat samen de goede doelen waren in Wandelen voor Water in Ede en omstreken waar we aan meededen) aan te melden als project bij Rotary International, zouden nog extra fondsen beschikbaar gemaakt kunnen worden. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Hier zijn we nu dus mee bezig, en we hopen vanuit die hoek gesteund te worden. Als dit lukt zou dit een groot deel van de begroting van 2016 dekken.

Aan de andere kant betekent het de-facto nu wel dat het geld wat voor 2015 verwacht werd, nog niet is gekomen. Dus we kijken nu hoe we 2015 nog rond kunnen krijgen. We kregen deze maand al hulp uit de hoek van de Vrijzinnig Hervormden Kampen/NoordOostpolder, door hun bijdrage. Heel veel dank! De resterende 2000 Euro gaat links om of rechts om ook vast lukken - we twijfelen er niet aan. Dus mocht je ons willen steunen, het is van harte welkom. Dat mag in 2016, maar ook alvast nu!



Kerstgeschenk Wageningen UR

We zijn geselecteerd als een van de goede doelen voor het Wageningen UR kerstgeschenk. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Medewerkers van Wageningen UR kunnen hun eigen kerstgeschenk uitzoeken en een van de opties is een donatie aan Batashi. Mocht je werken bij Wageningen UR, kijk dan ook even bij de goede doelen mogelijkheid!

Verdrietig nieuws: Titus Terwisscha van Scheltinga

We wilden deze nieuwsbrief ook gebruiken om even stil te staan bij het plotselinge overlijden van Titus Terwisscha van Scheltinga (de vader van Catharien) op 1 oktober 2015. Hij heeft Batashi vanaf het eerste begin ondersteund, zowel met financiële bijdragen als ook met actieve mond op mond reclame over het initiatief. We hebben daar fijne herinneringen aan. We wensen zijn familie veel sterkte: ze zullen hem erg missen.

Blij nieuws: Amber

Op 10 juli 2015 is Amber geboren, dochtertje van Jan- Jaap en Iris. Wij wensen hun veel geluk.

Tot slot

Bekijk ook eens onze [facebookpagina](#) met filmpjes over de ouder bijeenkomsten die door Sumita gemaakt en geplaatst zijn. Verder wensen we jullie alvast hele fijne feestdagen!

Groetjes,
Catharien, Dieuke en Iris

